

PREPARE THE WAY

EP. 4 BAAN DE WEG

GEBED/OPDRACHT

Bedenk 1 tot 3 dingen (klein of groot) waarin jij deze week de weg kan banen aan de hand van het gesprek met Nelinda. Bespreek dit daarna met een vriend/vriendin om ervaringen te delen.



BIJBEL

Doe een 'lectio divina' over Mattheüs 3:1-12. Check het stappenplan hieronder! In deze tekst zien we Johannes die een toepassing maakt op Jezus aan de hand van de tekst uit Jesaja 40.

Lectio divina

Lectio (lezen)

Lees de tekst langzaam. Liefst hardop. Let op wat je hoort. Lees het daarna nog een paar keer in stilte. Welke woorden of zinnen blinken uit voor jou? Wat raakt je?

Meditatio (nadenken)

Sta stil bij de woorden die opvallen. Wat betekenen ze voor jou, nu, vandaag? Waarom juist deze woorden? Wat maakt dat ze blijven hangen?

Oratio (bidden)

Waar verlang je nu naar? Praat hierover met God in gebed. Wees eerlijk, en deel wat er op je hart ligt.

Contemplatio (bij God zijn)

Word stil. Gewoon zijn. Jij bent in Gods aanwezigheid-en dat is genoeg. Luister en laat Gods liefdevolle aandacht je raken.

SMALL GROUP

Deel wat je uit de lectio divina hebt gehaald met je small group.

Challenge: Ga met elkaar gezellig wat drinken, voordat jullie het terras verlaten hebben jullie (of één iemand) een persoon op het terras of in het centrum aangesproken die jullie opviel. Dit hoeft niet gelijk een evangelisatiepraatje te zijn, maar beslis samen op dat moment welke kant je op wilt in het gesprek.

*tip: misschien kun je simpelweg al iemand bemoedigen met een roos & Bijbeltekst.